

ΚΑΪΤΣΑ



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΪΤΣΙΩΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Πατησίων 4 Τ.Κ. 10677 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1992 Έτος Β΄ - Αρ. Φύλλου 5 - Ετήσια συνδρομή 500 δρχ.

Επιστολή προς τους Απανταχού Καϊτσιώτες



Αγαπητοί Συγχωριανοί και φίλοι,

Το νέο Δ.Σ., που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μας, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1992, σας απευθύνει

εγκάρδιο και θερμό χαιρετισμό και υπόσχεται να συνεχίσει τις προσπάθειες του προηγούμενου Δ.Σ. για την έκδοση της εφημερίδας «Καΐτσα» του Συλλόγου και την οργάνωση των ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων στο χωριό μας.

Όμως, η συνέχιση της δικής μας προσπάθειας προϋποθέτει και τη δική σας συμμετοχή και συμπαράσταση, την οποία όμως εμείς τη θεωρούμε δεδομένη, καθ' όσον όλα σχεδόν τα μηνύματα που παίρνουμε είναι επαινετικά και ενθαρρυντικά για το επιτελούμενο έργο.

Το νέο Δ.Σ. έχει την όρεξη να συνεχίσει και να βελτιώσει τις προσπάθειες του Συλλόγου για ένα καλύτερο χωριό, σε συνεργασία πάντα με την Κοινότητα, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής των συγχωριανών μας, χωρίς προκαταλήψεις και κομματικούς σχηματισμούς.

Με εκτίμηση
το Δ.Σ.

Ο χορός του Συλλόγου

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού «Καϊτσιωτών» αποφάσισε στη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 1992 την οργάνωση της ετήσιας χοροεσπερίδας των μελών του και των φίλων του, που θα γίνει την 15η Ιανουαρίου 1993 στο κέντρο διασκέδασης «Νεφέλη», που βρίσκεται στη Λεωφ. Συγγρού 251, δίπλα από το κέντρο «ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΛΛΑΣ», τηλ. 9427437 - 9429580.

Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τους: Τζένη Βάνου, Ελένη Ροδά, Γ. Δημητρά, Robert Williams και τη μοναδική στα παραδοσιακά δημοτικά Γιώτα Βέη. Στο κλαρίνο ο μαέστρος Αχαλινοτόπουλος.

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο μίμος Νίκος Παράβας και περιλαμβάνει ακόμα Show με τη Μαρία Νίκου, την Άντζελα Καρόλου, το Γαβρίλο, το μπαλέτο του Ανδρέα Λιοσάτου και τη λαϊκή ώρα του Γιώργου Πωλέση.

Επίσης, ο Σύλλογός μας οργανώνει πριν από την έναρξη του προγράμματος ειδική εκδήλωση, που θ' αρχίσει στις 9.45 ακριβώς με το χορευτικό συγκρότημα του χωριού μας και το χορευτικό συγκρότημα «Ειρήνη» του Δήμου Ν. Ηρακλείου Αττικής, θα συνεχισθεί με την επίδοση τιμητικής πλακέτας στο συμπατριώτη μας επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου Γιάννη Δραγούνη για την προσφορά του στο Χωριό μας, με το κόσμημα της βασιλοπίπτας του Συλλόγου και θα κλείσει με λίγα παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια, που θα ερμηνεύσουν η Γιώτα Βέη και ο συγχωριανός μας καλλιτέχνης τραγουδιστής Χρίστος Καλτσάς σε έκτακτη συμμετοχή.

Η αίθουσα διασκέδασης είναι όμορφη, καθαρή και διακοσμημένη με γούστο. Χωράει περίπου 450 άτομα.

Η τιμή της πρόσκλησης ορίστηκε στις 4.000 δρχ., τραπέζια δεν θα κρατηθούν από το Δ.Σ. για κανέναν, γι' αυτό φροντίστε έγκαιρα να εξασφαλίσετε προσκλήσεις απευθυνόμενοι στα μέλη του Δ.Σ. και στα τηλέφωνα:

Δημήτρης Παπαδοκοτσώλης 2820481-8659138
 Δημήτρης Γ. Κουτρούμπας 2635459
 Σεραφείμ Σπουρνιάς 5120861
 Μιχάλης Πικριδάς 4290986
 Μαρία Φωτοπούλου 8042280
 Λεωνίδας Παπαδοκοτσώλης 5989532-5810599
 Ηλίας Ακριδάς 9732184

και για τραπέζια να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του κέντρου κατά την είσοδό σας στην αίθουσα.

Σας περιμένουμε όλους με τους φίλους σας.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Παπαδοκοτσώλης

Για το Δ.Σ.

Ο Γραμματέας
Σεραφείμ Σπουρνιάς

Το Δ.Σ.

**και η εφημερίδα μας
ΕΥΧΟΝΤΑΙ**

**Στους Απανταχού Καϊτσιώτες
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟ 1993**

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΟΥ

Όταν στις 4 Σεπτεμβρίου 1988 εγκαινιάστηκε ο ωραιότατος ναός του Αγίου Πολυκάρπου από τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας, όλοι πιστέψαμε ότι θα άρχιζε μια νέα εποχή για το χωριό μας. Τα ιερά λείψανα του Αγίου Πολυκάρπου αποτέθηκαν στον αφιερωμένο στη μνήμη του νέου κομψότατο ναό και πλήθη κόσμου άρχισαν να καταφθάνουν από τα πέρατα της Ελλάδας για προσκύνησή τους. Η Καΐτσα άρχισε να μετατρέπεται σε ένα καινούργιο χριστιανικό προσκύνημα με οφέλη για το χωριό όχι μόνο πνευματικά, αλλά και οικονομικά. Δεν πέρασαν όμως δυο χρόνια και οι ιερόσυλοι διέψευσαν τις ελπίδες όλων μας, και αυτών που πρωτοστάτησαν στην οικοδόμηση του ιερού ναού του Αγ. Πολυκάρπου και όλων όσοι προσέφεραν τον οβολό τους.

Δυο μέρες μετά τη Πρωτοχρονιά του 1991 διέρρηξαν το ναό, και έκλεψαν τη λειψανοθήκη με την τιμία κάρα του Αγίου Πολυκάρπου.

Δεν έφθανε ότι ρήμαξαν τον τόπο με τις παράνομες ανασκαφές και την απογύμνωσή τους από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, τις ελληνιστικές πλάκες με τις επιγραφές, από τη Παναγία και την «Κατούρου» δεν δίστασαν να αρπάξουν και την αγία κάρα του Αγίου μας. Ίσως ήλπιζαν ότι θα πλουτίσουν οι δυστυχείς, αλλά δε φαντάστηκαν ότι στο τέλος η καταστροφή τους περιμένει.

Εμείς οι Καϊτσιώτες, πάντως, θεωρούμε δικό μας τον Άγιο Πολύκαρπο, όπου και αν βρίσκεται τώρα και περιμένουμε να γυρίσει γρήγορα στο ναό του, που τον περιμένει.

Για το λόγο αυτό θα εκθέσουμε και στην εφημερίδα μας τη βιογραφία του Αγίου Πολυκάρπου περιληπτικά, και την ιστορία της διασώσεως της αγίας κάρας του μέχρι τις μέρες μας.

Ο Άγιος Πολύκαρπος ήταν επίσκοπος Σμύρνης. Υπήρξε μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννου. Για την μεγάλη πίστη του και την κοινωνική δραστηριότητά του συνελήφθη από τους Ρωμαίους και εμαρτύρησε αποκεφαλίσθεις στις 23 Φεβρουαρίου 168 σε μεγάλη ηλικία. Οι χριστιανοί μάζεψαν την αγία κάρα του και την τιμούσαν κατά την ημέρα του αποκεφαλισμού του στις 23 Φεβρουαρίου.

Κατά περίεργο και θαυματοργό τρόπο η κάρα του Αγίου Πολυκάρπου βρέθηκε στην Πάπα (Μεσοχώρα) στα 1830. Ένας Τούρκος αξιωματικός την έφερε μαζί του δεμένη στο σαμάρι του μουλαριού του προφανώς για να την πουλήσει σε χριστιανούς.

Όταν ο Τούρκος έφθασε στην Πάπα φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Γιώργου Ξενιώτη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέβηκε στο σταύλο να παχνιάσει (ταΐσει) τα ζώα, μαζί και το ζώο του Τούρκου η ανιψιά του Ξενιώτη, Βασιλική. Εκεί έντρομη βλέπει ένα έντονο φως πάνω στο ζώο του Τούρκου αξιωματικού. Καταφοβισμένη έτρεξε και ρώτησε τον Τούρκο «Τι φως είναι πάνω στο ζώο σας»; Ο αξιωματικός απάντησε τρομοκρατημένος. «Έκω τα οστά κάποιου ντικού σας Αγίου Πολυκάρπου. Αφού είναι ντικός σας, Άγκιος, μπρε, πρέπει να τον αγοράσετε». Τότε ο Γιώργος Ξενιώτης έδωσε μερικές χρυσές λίρες και αγόρασε το λείψανο του Αγίου. Έκανε, μάλιστα στη Σπερχειάδα και τη



Φωτογραφία του Ι. Ναού Αγίου Πολυκάρπου και του Ξενώνος, που φιλοξενεί δωρεάν τους πιστούς. Έχει 15 κρεβάτια και για τη φιλοξενία σας να απευθύνεστε στο τηλ. 0232-93159 (Παύλος Κλασινάς)



λειψανοθήκη της κάρας του Αγίου Πολυκάρπου. Στο κάτω μέρος της λειψανοθήκης φέρει ακριβώς την εξής επιγραφή: «Το παρόν του Αγίου ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΚυΒΩτιον ΈΓινε ΣΗΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΙΡΙΟΥ ΓΙΟΡΓΑΚΙ ΞΕΝΙΤΟΠΟΛΟ εν ΧΟΡΙΟΝ ΠΑΠ 1833 ΗΟΝΗΟ 28».

Το 1897 η τιμία κάρα βρισκονταν μέσα στο σπίτι του Παπαγιάννη Ξενιώτη, το οποίο πήρε φωτιά. Ένας ανιψιός του Παπαγιάννη Ξενιώτη, ο Βαγγέλης αφηφώντας τη φωτιά όρμησε μέσα στις φλόγες και διέσωσε το άγιο λείψανο. Η λειψανοθήκη μεταφέρθηκαν κάθε χρόνο στον Αγ. Νικόλαο της Πάπας και στο διπλανό παρεκκλήσιο του Αγ. Πολυκάρπου, όπου

οι Παπιώτες προσκυνούσαν τον Άγιο. Στα 1902 η οικογένεια Ξενιώτη μετόικησε από την Πάπα στην Καΐτσα φέρνοντας μαζί και την κάρα του Αγίου Πολυκάρπου.

Οι τελευταίοι κληρονόμοι της οικογένειας Ξενιώτη, εδώρσαν τη λειψανοθήκη με την κάρα του Αγ. Πολυκάρπου να προσκυνείται στον Αγ. Νικόλαο και εν συνεχεία στο νέο ναό του Αγ. Πολυκάρπου, απ' όπου τον έκλεψαν.

Εκφράζουμε όμως την πεποίθησή μας και την πίστη μας ότι ο Άγιος Πολύκαρπος θα επιστρέψει σύντομα στη μόνιμη κατοικία του στην Καΐτσα.

Δημ. Γ. Κουτρούμπας

Το Νέο Δ.Σ.



Στη φωτογραφία διακρίνονται τα μέλη του νέου Δ.Σ. Από αριστερά προς τα δεξιά: Μιχάλης Πικριδάς, Λεων. Παπαδοκοτσώλης, Δημήτρης Παπαδοκοτσώλης, Δημήτρης Κουτρούμπας, Μαρία Φωτοπούλου, Σεραφείμ Σπουρνιάς, Ηλίας Ακριδάς

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Γ' προσπάθειες να βρεθούν οι ρίζες της Καΐτσας

Του κ. Δημ. Γ. Κουτρούμπα
διδάκτορα Ιστορίας

κά στοιχεία από τα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούσαν οι απόγονοι των Καϊτσιωτών αγωνιστών του 1821, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν κάποια ευεργετήματα από την «Επιτροπή εκδουλεύσεων» του Ελληνικού Κράτους. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι έγγραφα, αφού εκδόθηκαν από δικαστικές και δημοτικές Αρχές και φέρουν υπογραφές σπουδαιών αξιωματούχων και καπεταναίων του 1821, όπως του Αρχιστρ. Γεωρ. Καραϊσκάκη, του υποστρ. Μητσο Κοντογιάννη, του Κλίμακα, του Χριστοφόρου Περραιβού, Στράτου κλπ. Τα πιστοποιητικά αυτά βρίσκονται στο Αρχείο Αγωνιστών του Τμ. Χειρογράφων της Εθν. Βιβλιοθήκης (βλ. και Ν. Γιαν-

νούλη, Θεσσαλοί Αγωνιστές στα «ΘΕΣΣΑΛ. ΧΡΟΝΙΚΑ», τ. 12 1979). Τα ερευνήσα και αυτοπροσώπως. Στα Αρχεία αυτά οι 8 ή 9 Καϊτσιώτες Αγωνιστές του 1821, με τους οποίους ασφαλώς θα αγωνίστηκαν κι άλλοι, αναφέρουν ανενδοίαστα ως ιδιαίτερα πατρίδα τους «την Καΐτσα των Οθωμανικών Αγράφων». Αυτό σημαίνει πως οι ίδιοι γεννήθηκαν εκεί, όπου κατοικούσαν και οι γονείς τους. Άρα η Καΐτσα υπήρχε από πολύ παλιότερα, πολύ πριν από το 1800.

Μοναδική πληροφορία σχετική με τους Καϊτσιώτες μας δίδει ο Καρυώτης δάσκαλος Δήμος Καραλής στην πολυγραφημένη «Ιστορία της Επαρχίας Δομοκού», την οποία μεταφέρω αυτούσια, χωρίς και να την αποδέχομαι πλήρως.

«Η Μακρυρράχη (Καΐτσα) ιδρύθηκε το 1780, λέει ο Δημ. Καραλής, από τους Κοτρουμπαίους, Κουτσικαίους, Καρατσιολαίους, Οικονομαίους, Πετραίους, Σακελλαράιους, Σαρανταίους, Τσιριμωκαίους και Κλαραίους. Οι δυο τελευταίες φάρες... εγκαταστάθηκαν από παλιά στη Λαμία και αλλού και απόγονοί τους ήταν ο πολιτικός Ηλίας Τσιριμώκος και ο Άρης Βελουχιώτης (Κλάρας)!

Η άποψη περί της Καϊτσιώτικης καταγωγής των Κλαραίων και των Τσιριμωκίων, όσο κι αν μας κολακεύει και μας περιποιεί τιμή, δεν υποστηρίζεται και από τους ίδιους, αφού ο μεν Κλάρας (Άρης Βελουχιώτης) δήλωνε ως πατρίδα του τη Στυλίδα, ο δε Τσιριμώκος το Μαυρίλο.

Πριν όμως προχωρήσω στην έκθεση δράσεως των Καϊτσιωτών αγωνιστών του 1821 και στη, μετά το Μεγάλο εκείνο απελευθερωτικό αγώνα, ιστορία της Καΐτσας, θεωρώ σκόπιμο να αναφερθώ στην επόμενη συνέχεια περιληπτικά και στην ιστορία των αρχαίων κατοίκων της περιοχής του χωριού μας.

Συνεχίζεται

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Γεννήσεις

● Στις 20.10.1992 γεννήθηκε το τέταρτο παιδί (κορίτσι) του Νικολ. Ηλ. Θανασιά και της συζύγου του Γεωργίας.

● Στις 11-11-1992 γεννήθηκε το δεύτερο παιδί (κορίτσι) του Αθαν. Παν. Ψαλλίδα και της συζύγου του Μαρίας.

Ευχόμαστε να τους ζήσει και να έχει υγεία.

Αρραβώνες

● Στις 3-10-92 έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου ο Γιάννης Πέτρου του Χρίστου και η Ευαγγελία Πολίτου από την Καβάλα. *Τους ευχόμαστε καλά στέφανα.*

Γάμοι

● Στις 29.8.1992 έγιναν οι γάμοι της Λίνας Τσιάγκα του Κλεάνθη και του Νικολάου Ρουφογάλη στην Αγία Τριάδα Πειραιά.

● Στις 26.9.1992 έγιναν οι γάμοι του Ανδρέα Κουτρούμπα του Δημητρίου και της Ελένης Κατσαρού στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στο Καλαμάκι Αττικής.

● Στις 30.10.1992 έγιναν οι γάμοι της Νέλλης Καρανούτσου του Γεωργίου και του Τάσσου Κερχουλά, μηχανολόγου ηλεκτρολόγου, στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στη Ν. Σμύρνη.

● Στις 15.11.1992 έγιναν οι γάμοι της Ελένης Ψαλλίδα του Δημητρίου και του Θεόδωρου Χαϊδά από τη Λαμία στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Καΐτσα. Ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι στο καφενείο της Βάσως Ζαβού.



Φωτογραφία από τους γάμους της Mary Peters κόρης Αθηνάς Βλαχάκη, οδοντογιάτρου και του Gene Silliven, δικηγόρου, πιλότου στρατιωτικής αεροπορίας, που έγιναν στον Άγιο Βασίλειο στο Chicago στις 26.9.1992

Η εφημερίδα μας εύχεται στα καινούργια ζευγάρια να ζήσουν και να ευτυχίσουν.

Θάνατοι

● Στις 24.9.1992 πέθανε και κηδεύτηκε στη Λαμία ο συγχωριανός μας Πέτρος Καρπούζας του Κων/νου σε ηλικία 77 ετών.

● Στις 30.10.1992 πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στην Καΐτσα ο συγχωριανός μας Νικόλαος Ντζιώμος σε ηλικία 84 ετών.

● Στις 16.11.1992 πέθανε και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο συγχωριανός μας Χρίστος Βασικώστας, ετών 64.

Εκφράζουμε στους συγγενείς τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι.

Στις πανελλήνιες εξετάσεις του έτους 1992 πέτυχαν οι παρακάτω νέοι συγχωριανοί μας:

1) Εβίτα Κουτρούμπα του Βασιλ. Νομική σχολή. 2) Πένυ Καναπίτσα του Δημητρ. Οικον. Παν. Θεσ/νίκης. 3) Απόστ. Παπαδοκοτσάλης του Ιωάνν. και της Γεωργίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 4) Μαρία Βράιλα του Γεωργ. στη Φιλοσοφική σχολή. 5) Κατερίνα Μπουλούζου του Απόστ. στην Αγγλική φιλολογία και 6) Μαρία Σπηλιωτοπούλου του Ευθ. στη Νοσηλευτική Αθήνας.

Συγχαρητήρια και καλές σπουδές.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΔΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ

PRESTIGE

ΗΠΕΙΡΟΥ 6 ΧΑΪΔΑΡΙ

ΤΗΛ.: 5910672

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΙΑΤΡΟΥ Ι. Κ. ΣΑΜΑΡΑ

(Δέχεται καθημερινά 8:30-20:30, Σάββατο 9:00-14:00)

ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 49 - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
(Έναντι ΙΚΑ Νέου Κόσμου) ☎ 9021320

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Συνέχεια από προηγ. φύλλο. 66) Φωτόπουλος Βασίλειος του Χρ. (1000 δρχ.), 67) Κουλιανός Κων/νος (1000 δρχ.), 68) Κυριλής Βασίλειος και Χρήστος (5000 δρχ.), 69) Δασκαλοπούλου - Κοκκάλα Φρόσω (2000 δρχ.), 70) Αντωνούλας Κων/νος του Ιωάν. (1000 δρχ.), 71) Κούτσικας Ευάγγελος του Κων. (1000 δρχ.), 72) Αγαπητού - Παπαδοκοτσάλη Κούλα (1000 δρχ.), 73) Βράιλα - Αποστολοπούλου Δήμητρα (5000 δρχ.), 74) Κουτρούμπα Ιωάννης του Χρ. (1000 δρχ.), 75) Καρανούτσος

Ιωάννης του Νικ. (3000 δρχ.), 76) Κουτρούμπα Δημήτριος του Ανδρ. (5000 δρχ.), 77) Κουτρούμπα - Καλύβα Ευαγγελία (2000 δρχ.), 78) Πατρίδας Χαρίλαος του Αθαν. (1000 δρχ.), 79) Σπουρνιάς Αντώνιος του Σερ. (500 δρχ.), 80) Ελευθερίου Αλίκη - Ελένη - Λαμπρινή (55.386 δρχ.), 81) Πατρίδα - Καλοπίττα Φρόσω (500 δρχ.), 82) Κουτρούμπα Δημήτριος του Χρ. (1500 δρχ.), 83) Αργύρης Νικόλαος του Ιω. (500 δρχ.), 84) Αργύρη - Καραγιαννίδη Παρασκευή (500 δρχ.), 85) Κρυσταλλία

Χριστόπουλου - Καραγιωργα (2000 δρχ.).

86) Κούτσικας Κων/νος (1000), 87) Τσιάγκας Βασίλ. του Γεωργ. (1000), 88) Γαλάνη Άννα (1000), 89) Μονιάκης Μανώλης (500), 90) Στουρνιάς Κων/νος (500), 91) Γκαμήτσιος Απόστολος (2000), 92) Γκαμήτσιος Αντώνης (2000), 93) Πατρίδας Γεώργιος του Αθαν. (500), 94) Γρανίτσας Γεώργιος (500), 95) Βλαχάκης Σωτήριος (1000), 96) Αργύρης Αθανάσιος (500), 97) Δραγούνης Αθανάσιος (5000), 98) Μαντάς Γεώργιος του Κων/νου (5000), 99) Καρασύκης Ανδρέας του Γεωργ. (1000), 100) Παπαδημητρίου - Καρασύκη Αμαλία (1000), 101) Παναγιωτοπούλου - Παπαδοκοτσάλη Κατερίνα (10.000), 102) Τσεκούρας Κων/νος του Αθαν. Λυκαϊάρχης (20.000), 103) Αποστολόπουλος Νικόλαος (1000), 104) Ψαλλίδας Στέλλιος (5000), 105) Θανασιάς Ιωάν. του Βασίλ. (1000), 106) Τσιγκόπουλος Γεώργιος (500), 107) Σαμαράς Κων/νος του Ιωάν. (500), 108) Παπακωνσταντίνου Αθανάσιος (1000), 109), Τσιάγκας Κων/νος του Ιωάν. (1000), 110) Δελής Ελευθέριος (5000), 111) Ρέπας Ηλίας του Ιωάν. (1000), 112) Μαλάμος Πολύκαρπος (1000), 113) Μαλάμος Γεώργιος (1000), 114) Τσιάγκας Στέλιος του Αθαν. (1000), 115) Τσιάγκας Βασίλ. του Αθαν. (500), 116) Πέτρου Κων/νος του Δημητρ. (1000), 117) Κόκκινος Γεώργιος του Βασίλ. (1000), 118) Αποστολοπούλου - Παπαδοκοτσάλη Αναστ. (500), 119) Ψαλλίδας Αθαν. του Δημητρ. (1000), 120) Τσιάγκα Ευαγγελία του Δημ. (500), 121) Κόρδης Δημήτριος (500), 122) Τσουκάλη Στυλιανή (500), 123) Καρπούζας Θεμιστοκλής (500), 124) Μακρής Ευαγ. του Δημητρ. (1000), 125)

Συνέχεια σελ. 4

Είναι

Το ΕΙΝΑΙ μας και το ΕΙΝΑΙ σας

ΕΙΝΑΙ το ονομάσαμε κι έγινε γρήγορα το...
ΕΙΝΑΙ των γυναικών στις οποίες απευθύνθηκε.
ΕΙΝΑΙ το περιοδικό που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο.
Γι' αυτό και... ΕΙΝΑΙ πρώτο σε κυκλοφορία από όλα τα περιοδικά — γυναικεία και ποικίλης ύλης. Γιατί κάθε σύγχρονη γυναίκα, εργαζόμενη ή όχι, που θέλει να είναι σύγχρονη, δυναμική, απαιτητική, ενημερωμένη αλλά και ευχάριστη στο περιβάλλον της, θέλει το περιοδικό της να είναι... ΕΙΝΑΙ!

J. J. ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη αγοράς του δημοσιογραφικού χάρτου και η εκτύπωση της «Καΐτσας» είναι προσφορά του Εκδοτικού Δημοσιογραφικού Οργανισμού Ι.Γ. Δραγούνης & Υιοί Α.Ε.

